

Liever (feat. Stef Bos)

Diggy Dex

Lief
Ik heb je liever
Liever dan m'n leven
Dan om het even wat
Ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever, liefste
Liever, liefste
Elke dag
A, tijdje niet gezien
Tijdje niet gehoord
Maar hoe is het?
Het lijkt alweer een eeuwigheid daarvoor
Sinds ik, sinds ik bij je was of bij je op bezoek ging
Ik was pas halverwege en opeens toen ging het boek dicht
Maar ik had de roeping des te meer
'k Was aan het zoeken naar die onbevungen zwaar, ontspannen
Niet te moeilijk voelen sfeer
En ik dacht nog veel te lang, wat is nu hiervan de bedoeling
Ik was er wel maar voelde effe niks
En als de mensen vroegen hoe het ging, vertelde ik hoe goed het ging
Das wat ze willen horen, toch!
Hé, dus we doen dat ding
Ik hield mezelf voor de gek en ik besloot je op te zoeken
Besepte goed en wel dat ik je mis
Maar je schijnt je licht op mij, en steeds dichterbij
Gemaakt van dik hout
Ze maakt me effe stil ik me
En als het licht dempt en ik maar stop met rappen
Dan loop ik naar je toe en zeg: nog één keer
Ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever dan m'n leven
Dan om het even wat
Ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever, liefste
Liever, liefste
Elke dag Ik word wakker in een leeg bed
Gisterenavond was je daar
Het was de allerbeste avond in m'n leven
Wakker door de klanken van de radio

Denk nog een keer aan hoe het was
En na de show was je verdwenen
Als een bliksem in de nacht
Zo gekomen, zo gegaan
Precies hoe je verwacht
Bij alle dromen hoe ze gaan
Dus kippenvel weer bij het horen van je naam
Ruik de geur nog in m'n kleren
Ik ga hier never meer vandaan
Maar de plicht roept
Hé

Dus ben vanavond ergens anders
En niets veranderd aan hetgeen wat ik doe
En ik weet wel wat de rest je ook wel zegt
Maar niemand kan het zeggen zoals ik
Want ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever dan m'n leven
Dan om het even wat
Ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever, liefste
Liever, liefste
Was ik maar het bloed
Dat door jouw lichaam stroomt
Dan sliep ik in jouw hart
En ik woonde in jouw hoofd
Wat ik ook wil zeggen
Jij krijgt mijn woorden klein
Was ik maar een dichter
Dan kon ik dichter bij jou zijn
'k Ben alweer een tijdje bij je
Een tijdje hier
Alsof ik nooit ben weggeweest
Hé

En ik voel je lichten warm op me schijnen
Gooi beiden armen in de lucht
Om never, ever te verdwijnen
En wat ze zeiden klopte niet
Dat wij niet langer bij elkaar nog zouden horen is niet waar
Der is geen twijfel mogelijk
Dus denk ik dat we samen zijn voor altijd
Ik voel de lichten in m'n ogen als ik naar je kijk
Ik ben er klaar voor
Dus 'k loop wel naar je toe
En ik hoor de mensen schreeuwen om een encore
En als het licht dimt en ik dan stop met rappen
Dan loop ik naar je toe en zeg nog een keer
Ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever dan m'n leven
Dan om het even wat
Ik heb je lief

Ik heb je liever
Liever dan m'n leven
Dan om het even wat
Ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever, liefste
Liever, liefste
Elke dag

Lyrics provided by <https://www.omusic.in/>